

Avonturen van Boemba de Huispoes



Boemba de Zomerpoes

15

© Tekst en foto's: Kelkje Koolmijn – 2008
Vormgeving: Irrik Xinsky

www.boemba.org

Dit werk gebruikt de Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Generiek Licentie.

Zie <http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/deed.nl> voor meer informatie.

**“Waarom heet ik eigenlijk Boemba de Huispoes?”
vraagt Boemba zich af.**



**“Nu denkt iedereen dat ik een suf beest ben,
dat is niet goed voor mijn imago!”**

“Waarom heet ik niet Boemba de Tuinpoes?”



“Of Zomerpoes, of Zonnepoes?” mijmert Boemba.



"Ik stam immers af van de Afrikaanse Wildepoes!"

“En misschien stam ik ook af van de Thaise Strandpoes,”
hoop Boemba.



De Thaise Strandpoes is heel dapper en nimmer bang.

"Ik heb ook wel iets weg van de Panameense Luiaard," weet Boemba.



**Wie Boemba's voorouders ook mogen zijn,
Boemba is vooral gek op de zon!**





Maar nu, nu is het winter...

...Boemba slaapt...

•8•



...en slaapt.



Als hij niet slaapt dan denkt Boemba dat hij droomt dat hij net wakker is.



Boemba onderzoekt ook wel eens een kunststuk.



Dit meesterwerk heeft hij in zijn jonge jaren gemaakt!



En hij kijkt graag saaie programma's op televisie.
"Waarom ken ik geen vrienden?" denkt Boemba zachtjes.

Als Boemba zich eventjes
buiten waagt,
wil hij weer snel naar
binnen.



Je hebt toch een luikje,
Boemba?



Zelfs een muisje vangt hij niet zelf!
“Daar heb ik mijn mensen voor,” zucht Boemba dan.



Meestal houdt Boemba een winterslaapje.
Stiekem, heel stiekem telt Boemba de dagen af.

Nog evenetjes, Boemba, heel evenetjes en dan is het zomer!

